

Christus in de brief van Jakobus

Om deze brief goed te begrijpen is het nodig om de positie van de Joodse gelovigen in Judea en Jeruzalem te begrijpen zoals deze in het boek Handelingen wordt beschreven. Het is namelijk overduidelijk dat het overgrote deel van deze Joodse gelovigen (nog) niet definitief gescheiden was van het Joodse systeem.

En met volharding waren zij dagelijks eendrachtig in de tempel. Hand.2:46

Petrus nu en Johannes gingen op naar de tempel op het uur van het gebed, het negende; Hand.3:1

Enigen echter van hen die van de sekte der farizeeën waren, die tot geloof waren gekomen, stonden uit hun midden op en zeiden dat men hen moest besnijden en bevelen de wet van Mozes te bewaren. Hand.15:5

Toen zij nu dit hadden gehoord, verheerlijkten zij God en zij zeiden tot hem: U ziet, broeder, hoeveel tienduizenden er onder de Joden zijn die geloven, en allen zijn zij ijverars voor de wet. Hand.21:20

Deze grote groep Joodse gelovigen bleef bij de gewoonten en inzettingen van het Jodendom. Ze bleven de tempel bezoeken en de synagogen (zie Jak2:2). Dit betekent *niet* dat zij geen leden van het lichaam van Christus waren (Hebr.3:1 noemt hen 'deelgenoten van de hemelse roeping') of dat zij behoorden tot een ander soort gemeente, maar dat zij *nog niet het inzicht hadden in het kruis dat nodig was*. Maar God stond in zijn lankmoedigheid deze situatie op aarde tijdelijk toe, deze overgang van het Jodendom naar het christendom.

Jakobus schrijft het hele volk aan, ook de 'broeders' onder hen, de ware gelovigen. Hij bestraft de Joden zonder waar geloof en vermaant de ware gelovigen onder hen.

Mijn broeders, hebt het geloof in onze Heer Jezus Christus, de Heer der heerlijkheid, niet met aanzien des persoons. vs.1

De brief is geschreven door de broer van de Heer Jezus, 'aan de twaalf stammen in de verstrooiing', Jak.1:1, dit zijn 'broeders' en ongelovige Joden. De naam van de Heer Jezus komt alleen voor in Jak.1:1 en 2:1. Het gaat om wat er van Hem zichtbaar wordt in de praktijk: 'Heer' komt veel voor.

Wat baat het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft, maar hij heeft geen werken? Kan dat geloof soms behouden? Jak.2:14

Hoofdstuk 1

Eerst behoren we Paulus' onderwijs te kennen, dan deze brief over de praktijk. Jakobus stelt zich voor als 'slaaf van God en van de Heer Jezus Christus', vs.1. De Joden kende 'allerlei verzoeking', en dat zou tot vreugde moeten leiden, vs2, zie ook 2Kor.6:10: 'bedroefd, maar altijd blij'. Volharding bewerkt immers een volmaakt en volkomen werk, vs.3. Het

verdragen van verzoeken vereist wijsheid, inzicht in Wie God is en wat Hij bewerkt, vs.12. Verzoeken van binnenuit worden door eigen begeerten veroorzaakt, vs.13-15.

En weest daders van het woord en niet alleen hoorders, anders misleidt u zichzelf. vs.22

Snel om te horen, traag om te spreken, traag tot toorn, onreinheid en overmaat van boosheid afleggen, vs.19-21

En ontvangt met zachtmoedigheid het ingeplante woord, dat uw zielen kan behouden. vs.21

De blik richten op de volmaakte wet van de vrijheid, het woord van God. Het woord in ons bewerkt vrucht vanuit de genade, door de Geest. Weduwen en wezen en jezelf onbesmet bewaren zijn het gevolg, vs.27

Hoofdstuk 2

Het volbrengen van de 'koninklijke wet', de tien geboden, is het bewijs van waar geloof, vs.8. Vanwege Zijn heerlijkheid hebben wij lief, ongeacht de status van de ander, 2Kor.8:9. De eis van de wet wordt vervuld in ons door de Geest als wij liefhebben, Rom.8:4; 13:8-10. Eén gebod overtreden maakt schuldig aan de hele wet, vs.10-11. We zijn weliswaar niet onder de wet, maar in de vrijheid, de eisen van de wet uitlevend. Geloof is altijd de voorwaarde, de werken volgen op echt geloof, vs.14,24. Jakobus haalt Abraham en Rachab aan als voorbeelden dat waar geloof bepaalde werken voortbrengt. Abraham offerde zijn zoon, vs.21. Rachab had de boodschappers beschermd, vs.25

Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood. vs.26

Ieder die in Hem blijft, zondigt niet; ieder die zondigt, heeft Hem niet gezien en Hem niet gekend. Kinderen, laat niemand u misleiden. Wie de gerechtigheid doet, is rechtvaardig zoals Hij rechtvaardig is. 1Joh.3:6-7

Hoofdstuk 3

Zo is ook de tong een klein lid en zij beroemt zich op grote dingen. Zie, hoe zo'n klein vuur zo'n groot bos aansteekt. vs.5

Hem kennen, waar geloof=de tong in bedwang houden

Want uit de overvloed van het hart spreekt de mond, Mat.12:34b

Met haar zegenen wij de Heer en Vader, en met haar vervloeken wij de mensen die naar Gods gelijkenis gemaakt zijn. vs.9

Een woord op het juiste moment gesproken, is als gouden appels in zilveren schalen. Spr.25:11

Lieflijke woorden zijn een honinggraat, zoet voor de ziel, en genezing voor de beenderen. Spr.16:24

De goede wandel in wijze zachtmoedigheid is Christus uitleven, vs. 13. Bittere jaloersheid en twistzucht in de harten is Hem onteren, vs.14. De wijsheid van boven of de aardse, demonische bron. vs.15. Zicht op de Heer die boven is, onze krachtbron, Jak.2:1

Maar de wijsheid die van boven is, is in de eerste plaats rein, vervolgens vreedzaam, inschikkelijk, gezeglijk, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig, ongeveinsd. De vrucht van de gerechtigheid nu wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede maken. vs.17-18

Hoofdstuk 4

Vanwaar oorlogen en vanwaar twisten onder u? Is het niet hiervan: uit uw hartstochten, die in uw leden strijd voeren? U begeert, en hebt niet; u moordt en u bent jaloers, en kunt niet verkrijgen, u twist en voert oorlog. U hebt niet, omdat u niet bidt. vs.1-2

Verkeerd bidden, vriendschap met de wereld is het vlees, vs.3-4. Laat de Geest het in ons doen door ons te onderwerpen aan God, vs.5-7. Weerstaat de duivel, reinigt de handen, zuivert de harten, vs.8

Weest ellendig, treurt en weent; laat uw lachen in treuren en uw blijdschap in verslagenheid veranderd worden. vs.9

Spreekt geen kwaad van elkaar, broeders. Wie van een broeder kwaadspreekt of zijn broeder oordeelt, spreekt kwaad van de wet en oordeelt de wet. Als u echter de wet oordeelt, bent u geen dader van de wet maar een rechter. vs.11

Dit is de onafhankelijke en hoogmoedige geest van de mens. Deze wordt ook duidelijk in het plannen van het leven zonder rekening te houden met God, vs.13-16

Nu roemt u echter in uw hoogmoedigheden; al zulk roemen is boos. Wie dan weet goed te doen en het niet doet, voor die is het zonde. vs.16-17

Hoofdstuk 5

Komaan dan, rijken, weent en jammert over de ellende die u zal overkomen. Uw rijkdom is verrot en uw kleren zijn door de mot verteerd. Uw goud en zilver is verroest en hun roest zal tot een getuigenis tegen u zijn en uw vlees als een vuur verteren. U hebt schatten verzameld in de laatste dagen. vs.1-2

Dit zijn de ongelovigen onder het volk

Veroordeeld, gedood hebt u de rechtvaardige; hij weerstaat u niet. Vs.5

De ware gelovigen moeten geduld hebben, vs.7-11. Niet zweren maar betrouwbaar zijn, vs.12

De lijdende moet bidden, de blijde lofzingen, vs.13

Is iemand onder u ziek? Laat hij de oudsten van de gemeente bij zich roepen en laten zij over hem bidden en hem zalven met olie in de naam van de Heer. En het gebed van het geloof zal

de zieke behouden en de Heer zal hem oprichten; en als hij zonden gedaan heeft, zal het hem vergeven worden. Belijd dus elkaar de zonden en bidt voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige vermag veel. vs.14-16

Dit is een zware ziekte waardoor de oudsten moeten worden geroepen. Als er zonde is die de ziekte heeft veroorzaakt dient er belijdenis te zijn, het gebed van de oudsten zal de ziekte oprichten. Breng iemand die is afgedwaald van de waarheid terug, vs.19. Zo wordt een menigte van zonden bedenkt, vs.20