

Nieuwsbrief Dirk-Jan Jansen

Voorjaar/Zomer 2021

Onderwijs tot geloof in de Heer Jezus via de Bijbel

Heftig jaar

Bijbelonderwijs

Gezin

www.dirkjanjansen.nl



In deze nieuwsbrief vindt u de nieuwste update van mijn werk als Bijbelleraar.

Inmiddels zijn we ruim een jaar verder nadat de coronacrisis uitbrak. Het heeft grote gevolgen, niet alleen in de maatschappij, maar ook binnen de gemeenten van God in Nederland. Er zijn grote verschillen in de invulling van de zondagse samenkomsten en Bijbelstudies onderling. Waar de ene gemeente nog samenkomt houden anderen de deuren op zondag gesloten en beperken ze zich tot de livestreams. Dit heeft gevolgen gehad voor het werk dat ik doe. Gelukkig kon ik op de meeste plaatsen fysiek onderwijs geven maar in sommige gevallen heb ik online onderwijs moeten geven. Het contact tussen gelovigen onderling is het afgelopen jaar behoorlijk onder druk komen te staan en ik heb er altijd voor gepleit om deze contacten te blijven stimuleren, weliswaar met de benodigde nuchterheid en inachtneming van de belangrijkste regels. Er is immers niets belangrijkers dan het versterkt worden in het geloof in onze Heer Jezus Christus opdat er vrucht voor Hem mag worden gevonden in deze wereld.

Veel van het onderwijs van de afgelopen periode was gecentreerd rondom de boodschap van het kruis. Er is daar niet alleen vergeving van zonden openbaar geworden voor hen die geloven, maar God heeft ook alles van de oude mens, die uit Adam, onder het oordeel gebracht. Er is nu een nieuwe mens welke bestaat uit het hoofd, Christus, in de hemel en het lichaam, de gemeente, op aarde. In Hem is alles te vinden wat ons geestelijk leven nodig heeft. In Harderwijk hebben we de studie van de brief aan de Kolossenzen afgerond en zijn we begonnen met de vers voor vers bespreking van het boek Handelingen. De Bijbelstudies die in 'Ons Huis' in Ermelo werden gehouden zijn verplaatst naar 'De Herikon' in Putten vanwege de sluiting van eerstgenoemde i.v.m. de coronamaatregelen. Gelukkig konden we op 'De Herikon' terecht waar we een tijdlang de studies 's middags hebben gehouden vanwege de avondklok. Sommigen reizen langer dan een uur naar huis namelijk. In Dokkum is een zesdelige serie op video opgenomen over 'De gemeente naar Gods ontwerp'. Dan is er nog een vierdelige serie in Zeewolde gestart met als thema 'Eenheid in betrokkenheid'. Het meeste onderwijs kunt u volgen op de website. We bidden dat velen mogen komen tot wat er staat in Romeinen 15:13; dat ze vervuld mogen worden *met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest.*

Met ons gezin gaat het heel goed. Ilona is weer begonnen met werken nadat ze vanwege de maatregelen bijna drie maanden niets mocht doen in haar schoonheidssalon. Levi (18 per 30-04) is nu bijna een jaar op kamers in Doorn. Zijn studieresultaten daar aan de TMO zijn prima en we zien hem toch ook nog regelmatig thuis gelukkig. Julia (16) is bijna klaar met HAVO 3 en hoewel het een pittig jaar is geweest met veel online-lessen doet ze het erg goed. Ella (7) heeft het prima naar haar zin in groep 4. Ook zij is blij weer naar school te mogen. We zijn u allen erg dankbaar voor de geestelijke en financiële ondersteuning. Blijft u a.u.b. bidden voor het werk en voor ons.

Hartelijke groet,
Dirk-Jan en Ilona Jansen

THUISFRONT

Beste broeders en zusters,

Wie in deze tijd als gelovige wil vasthouden aan het evangelie van de genade van God en aan het specifieke onderwijs voor de gemeente in de brieven van Paulus, zal merken dat dat aanvoelt als tegen de stroom in zwemmen. Eén van de invloeden die al jarenlang groeit en hand over hand toeneemt is de zogenaamde 'koninkrijkstheologie'. Wij zouden, als discipelen van de Heer Jezus, 'koninklijk' moeten leven en nu al moeten heersen over ziekte en door middel van wonderen en tekenen het koninkrijk proclameren. Zo zou de wereld steeds meer onder invloed moeten komen van het koninkrijk. Kenmerkend aan deze leer is dat de verkondiging van bekering van zonde en geloof in de Heer Jezus tot behoudenis, plaats heeft gemaakt voor de proclamatie van het koninkrijk d.m.v. genezing en bevrijding. Ook is het werk van de Geest in het doen groeien van geestelijke vrucht (het morele karakter van Christus) in ons leven, vervangen door krachten en wonderen die ons van ziekte en duistere machten moeten bevrijden. De nadruk ligt dus op onszelf. Uit deze beweging komen bovendien verkeerde leringen voor, over o.a. 'luisterend bidden', 'Gods stem verstaan' etc. Leringen die hun weg vinden in de verschillende gemeenten in Nederland.

Het onderwijs over het volbrachte werk van Christus op het kruis, dat we hoofdzakelijk in de brieven van Paulus vinden, begint met de volkomen veroordeling van de oude mens en alles wat daaruit voortkomt. 'De zonde is in het vlees veroordeeld' (Rom. 8:3) en 'zij die van Christus zijn hebben het vlees met de hartstochten en de begeerten gekruisigd' (Gal. 5:24). Daartegenover staat dat wij in Christus een nieuwe schepping zijn en moeten wandelen door de Geest. Hij is ons Hoofd, en in Hem is alles wat we nodig hebben. Deze wandel door de Geest hebben wij in een wereld die God-vijandig is en te midden van een schepping die zucht onder lijden, ziekte en dood. Ook ons blijft dat niet bespaard, maar enerzijds weten wij dat God in alle moeite met ons is en ons vrede wil geven en anderzijds hebben we een geweldige hoop, namelijk de volkomen verlossing van ons lichaam, waardoor we voor eeuwig op Christus zullen lijken. Als u hier meer over wilt leren verwijs ik u graag naar de artikelen en studies op de website van Dirk-Jan.

Het is een geweldige zegen dat Dirk-Jan dit onderwijs mag brengen in de verschillende gemeenten, zowel op zondag als doordeweeks. Wij willen dan ook allereerst onze dankbaarheid uitspreken richting de Heer voor de mogelijkheden die Hij geeft. Maar wij zijn ook dankbaar dat u het werk van Dirk-Jan geestelijk wilt ondersteunen. Zoals gezegd voelt het volgen en brengen van dit onderwijs steeds meer als ingaan tegen de stroom. Daarom wil ik u graag vragen om te blijven bidden voor Dirk-Jan en zijn gezin, zodat ze zelf dicht bij de Heer en zijn Woord blijven, maar ook dat Dirk-Jan vrijmoedigheid, inspiratie en mogelijkheden krijgt om het Woord van het Evangelie te brengen. Daarnaast hoop ik dat u wilt meebidden voor de luisteraars. Laten de verschillende gebeden van Paulus in zijn brieven daarvoor een inspiratiebron zijn.

Tenslotte willen wij u hartelijk bedanken voor de financiële giften, waarmee Dirk-Jan zijn gezin kan onderhouden en kan blijven doorgaan met dit werk.

Een hartelijke groet van ons,

Roy en Anne Verhorst



Predik het Woord...2 Timotheüs 4:2

Dirk-Jan Jansen, Zeggemeen 96, 3844RR, Harderwijk,
06-12156798, info@dirkjanjansen.nl; www.dirkjanjansen.nl

Thuisfront: Roy en Anne Verhorst, verhorst.roy@gmail.com

Giften: Giro NL35INGB0001152914 t.n.v. Stichting Samen op de Bres o.v.v. Apelles Bijbelonderwijs