

Nieuwsbrief Dirk-Jan Jansen

Voorjaar/Zomer 2020

Onderwijs tot geloof in de Heer Jezus via de Bijbel

Bijbelonderwijs

Nieuwe website

Gezin

www.dirkjanjansen.nl



In deze tijden van crisis wil ik u op de hoogte houden van mijn werk. Samenkomsten zijn voorlopig verboden dus het geven van Bijbelonderwijs en prediking in samenkomsten kan helaas niet meer. Meer hierover op de achterkant van deze nieuwsbrief. Afgelopen half jaar heb ik nog wel veel kunnen doen. In Doornspijk mocht ik twee keer spreken over het koninkrijk van God en het huis van de Vader (sebt.nl). Gelovigen zijn niet alleen door genade behouden en gezegend met alle geestelijke zegeningen, ze hebben ook een verantwoordelijkheid op aarde om dit uit te werken. Hierdoor is er een gezond evenwicht in de Bijbel tussen Gods soevereine genade en onze reactie daarop, wat het koninkrijk van God nu is. Er is helaas veel verkeerde leer over het koninkrijk van God, daarom heb ik in Zeewolde zeven avonden gesproken over dit onderwerp. Ook deze lezingen staan inmiddels op mijn website. In Dokkum mocht ik zes avonden spreken over wat de Bijbel leert over de Heilige Geest. Er is zoveel verwarring op dit gebied dat het nodig is om evenwichtig en gezond onderwijs hierover te ontvangen. Het waren zeer bijzondere avonden waarbij ik ook steeds overnachtte bij bijzondere medegelovigen die mij enorm hebben bemoedigd. De lezingen zijn te beluisteren (en te bekijken) op bijbelsebron.nl. In september meldden zich dertien cursisten aan om tweewekelijks de brief aan de Romeinen te bestuderen in Ermelo. Deze brief bevat essentieel onderwijs over het evangelie van de genade van God en we merken dat het ieder enorm opbouwt in het geloof. Op mijn website zijn ook deze avonden te beluisteren. Verder zijn we met vijftien cursisten in Harderwijk inmiddels klaar, na anderhalf jaar, met de tweede brief aan de Korinthiërs. We zijn nu bezig met de brief aan de Kolossenzen. Hier zijn geen opnamen van maar binnenkort verschijnt mijn boek 'Heerlijkheid en oneer' over de tweede Korinthebrief. Over Kolossenzen is mijn boek 'Christus is alles' te bestellen of online te lezen op oudesporen.nl. waar meer van mijn boeken te downloaden zijn. Over het evangelie van Johannes, hoofdstuk 1-12 is een nieuw boek verschenen 'Van de Vader Uitgegaan'. Zie mijn website. Alle cursussen plaats ik nu online totdat we weer mogen samenkomen. Het is in ieder geval iets.

Eén van de cursisten, Gertjan Holtrop, heeft aangeboden mijn website te vernieuwen. Inmiddels is dit bijna klaar en we zijn erg tevreden met het resultaat. Het is overzichtelijker en rustiger vormgegeven. We hopen dat velen hun weg zullen vinden naar dit onderwijs over de Heer Jezus Christus.

Met ons gezin gaat het bijzonder goed, waar we erg blij mee zijn. Helaas ligt het werk van Ilona in de schoonheidssalon voorlopig stil, wat wel even wennen is, ook financieel gezien. Levi is bijna zeventien en heeft goede kans zijn Havodiploma te halen (ondanks dat de eindexamens zijn afgelast), waarna hij de opleiding wil gaan volgen van TMO fashion business in Doorn. Dit zal betekenen dat hij op kamers gaat, erg spannend. Julia heeft het zeer naar haar zin in Havo 2. Ella heeft haar zwemdiploma A gehaald en is daar uiteraard enorm trots op en wij ook. Zelf mogen we af en toe wat mensen begeleiden die het moeilijk hebben en genieten we van onze vrienden in het geloof. Graag uw gebed voor al het werk en ons gezin. Aan Hem alle eer.

Hartelijke groet,
Dirk-Jan en Ilona Jansen

THUISFRONT

Beste broeders en zusters,

De laatste weken staat voor velen van ons het leven op z'n kop vanwege het coronavirus en alle maatregelen die zijn genomen om dit virus zo veel mogelijk in te dammen. Eén daarvan is het verbod om in groepen samen te komen. Ook voor ons als gelovigen, die gewend zijn om op zondag samen met onze broeders en zusters de Heer te ontmoeten, heeft dat impact. De afgelopen tijd werd voor Dirk-Jan de ene na de andere spreekbeurt afgezegd. Gelukkig betekent dat niet dat Dirk-Jan zonder werk is komen te zitten, want vele gemeenten zijn op zoek gegaan naar manieren om toch wekelijks digitaal een preek of Bijbelstudie beschikbaar te stellen. Het is wel even wennen voor Dirk-Jan om niet letterlijk voor een groep te spreken, maar we zijn dankbaar dat Gods Woord op deze manier toch verkondigd kan worden!

Fijn dat u deze nieuwsbrief leest en geïnteresseerd bent in het werk van Dirk-Jan. Wij hopen dat u door het lezen aangespoord wordt om te bidden voor het werk dat Dirk-Jan al zoveel jaren mag doen. Ik kom namelijk steeds meer tot het besef dat gebed cruciaal en onmisbaar is voor geestelijke groei van gemeenten en individuele gelovigen. Er kan nog zó goed gepreekt worden, of nog zó zuiver uit Gods Woord onderwezen worden, als er geen mensen zijn die bidden dat God harten opent en verlicht (zie Efeze 1 vanaf vers 15 en Efeze 6 vanaf vers 18) zal het tot weinig geestelijke groei leiden. In bijna alle brieven van de apostel Paulus begint hij met God te danken voor de genade in de levens van de gelovigen, om vervolgens te bidden voor groei en volharding in het geloof. Ook Dirk-Jan heeft uw en mijn gebed hard nodig. In de geestelijke situatie in christelijk Nederland staat steeds meer de mens, het eigen ik, centraal en moet God onze levens goed maken. Dat staat in schril contrast met het evangelie van Christus en het woord van het kruis. Daarin heeft God de (gevallen) mens juist volkomen veroordeeld en terzijde gesteld in Christus op het kruis, om vervolgens een Ander in onze levens te openbaren, namelijk zijn eigen Zoon. En dat uitsluitend door de heilige Geest die in ons woont. Zo toont God aan het hele universum de heerlijkheid van zijn genade. Het gaat om Hém! Het verkondigen van deze boodschap, die vooral in de brieven van Paulus wordt geopenbaard, voelt voor Dirk-Jan steeds meer als tegen de stroom in zwemmen. Daarom wil ik u vragen om te bidden voor Dirk-Jan, dat hij vrijmoedigheid zal ontvangen én geopende deuren om in de gemeenten over dit evangelie te spreken en tegelijkertijd dat Christus ook in zijn persoonlijke leven steeds meer zichtbaar zal worden. En wilt u meebidden dat het onderwijs bij de hoorders ook écht zal leiden tot geestelijke groei in Christus?

Ik wil u graag hartelijk bedanken voor uw gebeden en ook voor de financiële ondersteuning van Dirk-Jan en zijn gezin.

Een hartelijke groet van ons, Roy en Anne Verhorst

Belangrijk: Het emailadres van Dirk-Jan is gewijzigd. Het is nu: info@dirkjanjansen.nl.

Het oude (dirk@youthunited.nl) niet meer gebruiken a.u.b. Hartelijk dank!

Predik het Woord...2 Timotheüs 4:2

Dirk-Jan Jansen, Zeggemeen 96, 3844RR, Harderwijk,
06-12156798, info@dirkjanjansen.nl; www.dirkjanjansen.nl

Thuisfront: Roy en Anne Verhorst, verhorst.roy@gmail.com

Giften: Giro NL35INGB0001152914 t.n.v. Stichting Samen op de Bres o.v.v. Apelles Bijbelonderwijs

