

Nieuwsbrief Dirk-Jan Jansen

Voorjaar/Zomer 2019

Onderwijs tot geloof in de Heer Jezus via de Bijbel

Einde Echo

Bijbelonderwijs

Gezin

www.dirkjanjansen.nl



In deze nieuwsbrief vindt u de laatste update van mijn werk als Bijbelleraar. Zo is er in oktober 2018, na twaalf en een half jaar, definitief een einde gekomen aan mijn verbintenis met stichting Echo in Harderwijk. In die jaren heb ik onder veel zegen samen mogen werken met Jan van der Vegt, die inmiddels afscheid heeft genomen na veertig jaar dienst. Doordat mijn inzichten veranderde voelde ik mij geestelijk steeds minder thuis bij de stichting en daarom werk ik nu sinds bijna een half jaar vanuit huis, in mijn eigen kantoortje dat in 2016 is aangebouwd. Ik ben Jan en alle anderen dankbaar voor wat ze mij hebben voorgeleefd. De Bijbel roept op om acht te slaan op onszelf en de leer (1 Timotheüs 4:16), vandaar mijn keuze. Alles is in goede harmonie en zonder vervelende gevoelens verlopen. We zien elkaar als broeders in de Heer alleen gaan we een andere weg in onze bediening.

Wat betreft het geven van Bijbels onderwijs: Dit seizoen verzorg ik de volgende cursussen:

Bijbelcursus 2^e brief aan de Korinthiërs. In Harderwijk leren we in deze tweewekelijkse Bijbelstudies hoe een ware prediker/leraar van Gods woord te herkennen is en wat de bediening van de Heilige Geest is. Zeer belangrijk in deze tijd waarin velen zich opwerpen als uitleggers van de Bijbel, maar niet de heerlijkheid van Christus als doel hebben.

Bijbelcursus Het evangelie van Johannes. In deze tweewekelijkse cursus, die we bij iemand thuis in Ermelo volgen zijn we inmiddels 28 avonden onderweg en aangeland bij Johannes 12. Bijzonder om samen ons te verwonderen over de Heer Jezus die de openbaring van de Vader is in alles.

Bijbelcursus 1^e brief aan Timotheüs. In de gemeente 'De Reddingsark' in Baarn en Bunschoten zijn we inmiddels aangeland bij hoofdstuk 4 van deze brief. Het leert ons de gedachten van God over ons gedrag in zijn huis, de gemeente. In Timotheüs zien we hoe een 'mens Gods' behoort te zijn.

Daarnaast ben ik in maart 2019 begonnen aan een serie van zeven avonden over de geestelijke strijd vanuit het Bijbelboek Jozua. Erg belangrijk om in deze tijd ons in de Heer te sterken, in de kracht van zijn sterkte. Deze studies zijn georganiseerd door de christengemeente Zeewolde.

Ook ben ik gevraagd door stichting 'Levend Water' om twee Bijbellezingen in Dokkum te verzorgen over de misleidingen van deze tijd binnen de christenheid en hoe we deze kunnen weerstaan. Deze zijn beiden terug te zien op de website levendwater.frl. Ook mocht ik lezingen verzorgen in Doornspijk (sebt.nl). Tenslotte mag ik zondags het woord van God brengen in diverse gemeenten in het land.

Wat betreft het gezin gaat het goed. Levi wordt bijna 16, Julia is 14 geworden. Beiden doen hun best op het CCNV in Harderwijk. Ella doet het goed in groep 2. We wensen u Gods zegen toe in deze tijd waarin het steeds belangrijker wordt een getuige van de Heer Jezus te zijn.

Hartelijke groet,

Dirk-Jan en Ilona Jansen

THUISFRONT

Beste broeders en zusters,

Fijn dat u deze nieuwsbrief leest om op de hoogte te blijven van het werk van Dirk-Jan. 'Verkondig eenvoudig de heerlijkheid van mijn Zoon'. Dirk-Jan heeft de overtuiging dat dát is waar de Vader naar verlangt. Al het andere valt dan vanzelf op z'n plek. In de Heer Jezus Christus, de Zoon van de Vader is alles te vinden om ons hart mee te vullen. Wanneer wij onze blik eenvoudig op Hem richten, komt de praktijk vanzelf, gewerkt door de Heilige Geest die in ons woont. Maar deze eenvoudigheid van het geloof is er niet zonder strijd. De boze vindt het prima wanneer de mens zelf, het eigen-ik centraal staat in ons leven en in de gemeente, maar zodra Christus die centrale plaats ontvangt komt de boze in opstand. Ook Dirk-Jan kent deze strijd en ik denk dat ik het belang van uw gebeden voor hem niet genoeg kan benadrukken. Ook de apostel Paulus kon niet zonder het gebed van de heiligen (zie bijvoorbeeld Efeziërs 6:18,19 of 2 Thess. 3:1). Wilt u meebidden dat er veel gelegenheid zal zijn om het Woord van de Heer te verkondigen? En dat Dirk-Jan dat met veel vrijmoedigheid en in de juiste gezindheid zal doen? En boven alles dat God de harten van gelovigen opent om het Woord te ontvangen zodat het z'n uitwerking zal hebben!

Ook het gezin heeft uw gebed hard nodig. Misschien merkt u het ook wel: het wordt steeds moeilijker in Nederland om pal voor de waarheid van Gods Woord te staan. Dat de wereld het Woord niet gehoorzaamt hoeft ons niet te verbazen. Maar dat de christenheid in Nederland het Woord steeds verder en ook steeds sneller loslaat is zorgwekkend. Hoe belangrijk is het dan, juist ook voor onze kinderen, om zelf vast te houden aan Gods Woord en dat in onze levens te vertonen. Wilt u meebidden voor bescherming voor Levi, Julia en Ella, die opgroeien in een wereld vol misleiding?

Tenslotte nog één praktisch punt. De auto van Dirk-Jan en Ilona is de laatste fase van zijn leven ingegaan. Dirk-Jan rijdt er stad en land mee af om het Woord te brengen en is er dus voor zijn werk van afhankelijk. Zou u willen meebidden dat God voorziet in een andere auto waarmee Dirk-Jan weer een tijd vooruit kan?

Heel hartelijk dank voor uw gebeden en uw ondersteuning!

Broederlijke groet,

Roy en Anne Verhorst



Predik het Woord...2 Timotheüs 4:2

Dirk-Jan Jansen, Zeggemeen 96, 3844RR, Harderwijk,
06-12156798, dirk@youthunited.nl www.dirkjanjansen.nl

Thuisfront: Roy en Anne Verhorst, verhorst.roy@gmail.com

Giften: Giro NL35INGB0001152914 t.n.v. Stichting Samen op de Bres o.v.v. Apelles Bijbelonderwijs