

Nieuwsbrief Dirk-Jan Jansen

Voorjaar/Zomer 2018

Onderwijs tot geloof in de Heer Jezus via de Bijbel

www.dirkjanjansen.nl



Via deze nieuwsbrief houd ik u op de hoogte van mijn werk als Bijbelleraar. De frequentie van de nieuwsbrieven heb ik teruggebracht tot twee i.p.v. vier per jaar. Dit lijkt me beter. U blijft hiermee voldoende op de hoogte van het werk dat ik doe. Afgelopen tijd mocht ik aan veel mensen onderwijs geven vanuit de Bijbel. In Harderwijk loopt momenteel een cursus over de brief aan de Filippenzen en één over het evangelie van Johannes. Deze zijn beiden om de week en vinden plaats in het Echocentrum. In Apeldoorn behandel ik maandelijks, namens de ETS (Evangelische Toerustingsschool) de 'grote' profeten, zoals Jeremia en Daniël. In Oldebroek zijn we, ook iedere maand, bezig met de brieven van Paulus (ook namens de ETS). In Baarn en Bunschoten bestuderen we, ook maandelijks, de brief aan de Kolossenzen vers voor vers. Deze studies kunt u beluisteren op mijn website.

In Doornspijk heb ik een viertal lezingen mogen houden over het thema 'waakzaamheid'. Verder mag ik vrijwel iedere zondag in het land spreken in diverse samenkomsten om mensen op te bouwen in het geloof. Ook via de website dirkjanjansen.nl ontvang ik regelmatig reacties of vragen van mensen. Zo ontving ik deze reactie:

'Beste Dirk-Jan, Als eerste wil ik je complimenteren met je geweldige website. Wat een heerlijk voedsel voor de ziel en wat fijn dat je het zo toegankelijk hebt gemaakt. Je uitleg over alle onderwerpen is heel duidelijk en motiveert ons (mij en mijn man) enorm!'

Het gaat niet om mij of om mijn website, maar om wat de Heer er doorheen kan doen in de levens van mensen. Ik zou u heel graag willen oproepen om te blijven bidden voor het werk dat ik doe en voor ons gezin.

Bijbelstudies over het kruis

Vanaf begin februari ben ik in Zeewolde begonnen met een zesdelige serie Bijbelstudies over het kruis. Aangezien Gods zegen altijd vloeit vanuit het werk dat de Here Jezus heeft volbracht op het kruis, wilde ik eens goed onderzoeken wat de gevolgen nu precies zijn voor gelovigen van dit kruiswerk. De avonden zijn als volgt ingedeeld:

1. Het kruis en de zonde
2. Het kruis en de wereld
3. Het kruis en de duivel
4. Het kruis en de wil van God
5. Het kruis en de gemeente
6. Het kruis en de methoden van mensen

Ik hoop D.V. alle studies in audio op mijn website te plaatsen.

Gezin

Het is goed te merken dat de twee oudsten nu tieners zijn. Levi (14) doet erg zijn best om HAVO 3 goed af te ronden en Julia (13) zit in groep 8 van de basisschool en is al aan het nadenken over haar volgende school. Allebei gaan ze iedere twee weken naar de jeugdclub van de gemeente die wij bezoeken (dereddingsark.nl) en daar leren ze veel over de Bijbel. Ella (4) is net begonnen in groep 1 en vindt het erg leuk. Ze heeft al een paar vriendjes en vriendinnetjes gemaakt die zo nu en dan komen spelen. Ilona bezoekt wekelijks de samenkomsten in Baarn en geeft zo nu en dan leiding aan de kleuters, 'de Parels'. Al met al gaat het dus goed met ons gezin en we willen iedereen heel hartelijk bedanken voor de gebeden en de financiële ondersteuning.

Een hartelijke groet,

Dirk-Jan en Ilona Jansen

Thuisfront

Het spreekseizoen is voor Dirk-Jan in volle gang. In de vele preken en Bijbelstudies probeert Dirk-Jan de harten van gelovigen te richten op de Mens daarbóven, de verheerlijkte Heer Jezus Christus.

Dat lijkt soms echter wel steeds moeizamer te gaan.

Er is veel verwarring en oppervlakkigheid in de christenheid. Vanuit verschillende kanten komt er onderwijs de gemeenten binnen dat steeds meer de mens zélf centraal zet, in plaats van Christus.

Maar alleen als wij onze ogen richten op Hem en op zijn volbrachte werk op het kruis, en geloven, hebben wij echte blijdschap die tot aanbidding leidt.

Daarom roep ik u ertoe op om te bidden voor Dirk-Jan, dat hij vrijmoedigheid mag blijven ontvangen om te spreken over Christus en dat Dirk-Jan zelf dicht bij de Heer en zijn genade blijft.

Bid u ook mee voor het gezin, voor rust en bescherming?

Wij danken u van harte voor uw gebeden en voor uw financiële ondersteuning.

Van harte Gods zegen gewenst.

Hartelijke groet,

Roy en Anne Verhorst



Predik het Woord...2 Timotheüs 4:2

Dirk-Jan Jansen, Zeggemeen 96, 3844RR, Harderwijk,

06-12156798, dirk@youthunited.nl www.dirkjanjansen.nl

Thuisfront: Roy en Anne Verhorst, verhorst.roy@gmail.com

Giften: Giro NL35INGB0001152914 t.n.v. Stichting Samen op de Bres o.v.v. Apelles Bijbelonderwijs