

Nieuwsbrief Dirk-Jan Jansen

Najaar/Winter 2019

Onderwijs tot geloof in de Heer Jezus via de Bijbel

Bijbelcursussen

Lezingen

Gezin

www.dirkjanjansen.nl



In deze nieuwsbrief vindt u de nieuwste update van mijn werk als Bijbelleraar. Na een heerlijke vakantie met ons gezin (zie foto), is het werk weer begonnen. Ook dit komende seizoen hoop ik weer velen op te bouwen in het evangelie van de genade van God d.m.v. prediking, Bijbelcursussen en lezingen in het land. We merken dat dit hard nodig is vanwege allerlei verkeerde leringen. Helaas zijn de Bijbelstudies en de prediking in Baarn en Bunschoten beëindigd. Hiervoor in de plaats is een nieuwe serie avonden gekomen over de **brief aan de Romeinen**. Iedere twee weken op de dinsdagavond gaan we vers voor vers deze prachtige brief door op de Zeeweg 100 in Ermelo, heel toepasselijk in een bovenzaal. De diepte van de verlossing in Christus Jezus en van een leven geleid door de Heilige Geest staan centraal alsmede Gods wegen met zijn volk Israël. Tot nu toe hebben dertien mensen zich aangemeld. Daarnaast gaan we in Harderwijk verder met de Bijbelcursus over de **tweede brief aan de Korinthiërs**. Hierin raken we onder de indruk van de liefde van Christus voor de gemeente via zijn apostel Paulus. Hier doen zestien mensen aan mee.

Naast deze Bijbelcursussen mag ik een serie lezingen geven over **de Heilige Geest** in Dokkum. Ook over dit onderwerp is veel verwarring en wij hopen hierin wat Bijbelse balans aan te brengen. Dit zullen zes avonden zijn waarover u meer kunt lezen op bijbelsebron.nl. In Zeewolde verzorg in zeven lezingen over het onderwerp **Het koninkrijk van God**. Hierin kijken we naar de principes voor vandaag voor discipelen in het koninkrijk van God. Deze kunt u beluisteren via mijn website. Dan zijn er nog twee lezingen in Doornspijk over **kinderen op weg naar het Vaderhuis** en **discipelen op weg naar het koninkrijk**. Ook deze hoop ik t.z.t. op mijn website te publiceren. Helaas is door deze avonden de cursus op de over het **evangelie van Johannes** tijdelijk vervallen. Ik hoop dit weer op te pakken in 2020 D.V. Meer info over mijn werk vindt u op www.dirkjanjansen.nl.

Wat ons gezin betreft gaat het erg goed. Levi (16) is inmiddels begonnen aan HAVO 5 waarin hij examen zal doen. We hopen en bidden dat hij daarna een mooie vervolgstudie gaat vinden. Julia (14) is aan HAVO/Atheneum 2 begonnen en studeert iedere dag hard, petje af! Ella is van de kleuterklas overgegaan naar groep 3 en is nu een echt 'schoolkind'. Ze leert lezen en schrijven, rekenen en nog veel meer. Het was in het begin best even wennen maar ze doet het erg goed. Wat onszelf betreft zijn we de Heer zeer dankbaar voor alles. We vinden onze vreugde in Hem. Fijn als u voor ons en het werk van de Heer bidt.

Hartelijke groet,
Dirk-Jan en Ilona Jansen

THUISFRONT

Beste broeders en zusters,

In Rom. 10:15 staat geschreven: *"En hoe zullen zij prediken, als zij niet gezonden worden? Zoals geschreven staat: Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen!"* En in vers 17: *"Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God."* Dit is altijd de weg van God om bekering en geloof, maar ook geestelijke groei en verdieping te bewerken. Hij zendt predikers die Zijn Woord verkondigen. Mensen horen het Woord en geloven (of verwerpen het).

Dirk-Jan weet zich al jarenlang geroepen om op allerlei plekken in ons land het Woord van God te verkondigen. Zijn onderwijs is in de loop der jaren meegegroeid met zijn eigen geestelijke leven en groei. Momenteel is Dirk-Jan onder de indruk van het onderwijs van Paulus in de Romeinen brief. Deze brief is geschreven aan gelovigen (die het Evangelie al kenden), maar toch onderwijst Paulus hen het Evangelie. Het Evangelie is namelijk niet slechts een blijde boodschap over hoe je in de hemel komt, maar gaat over volkomen rechtvaardiging, over bevrijding van de zonde en de wet en over de positie van zonen die wij bij de Vader hebben. In al deze zaken wordt God verheerlijkt! Een snelle blik op christelijk Nederland leert ons dat er veel van de kostbaarheden van dit Evangelie verloren zijn gegaan. Het is door de genade van God dat Dirk-Jan de gelegenheid krijgt om deze geestelijke nood te lenigen door middel van preken op zondag en onderwijs doordeweeks. U kunt daaraan meewerken door gebed! Uw gebed is onmisbaar. Zou u willen meebidden voor veel gelegenheid en vrijmoedigheid voor Dirk-Jan om te spreken, maar vooral voor de harten van de toehoorders? Alleen God kan harten openen en geestelijke groei bewerken. Daarnaast is er altijd strijd, omdat de tegenstander in beweging komt op plekken waar Christus alle eer krijgt!

Dan is er ook nog een praktisch gebedspunt. De auto van Dirk-Jan en Ilona moet nodig vervangen worden. Zonder auto is het niet mogelijk het hele land te doorkruisen. Ik vraag hiervoor uw gebed en indien mogelijk uw financiële bijdrage. Wij vertrouwen erop dat de Heer in alles zal voorzien.

Graag wil ik u hartelijk danken voor uw steun en gebeden!

Hartelijke broederlijke groet,

Roy en Anne Verhorst



Predik het Woord...2 Timotheüs 4:2

Dirk-Jan Jansen, Zeggemeen 96, 3844RR, Harderwijk,
06-12156798, dirk@youthunited.nl www.dirkjanjansen.nl

Thuisfront: Roy en Anne Verhorst, verhorst.roy@gmail.com

Giften: Giro NL35INGB0001152914 t.n.v. Stichting Samen op de Bres o.v.v. Apelles Bijbelonderwijs